

## 2e ODE AAN SINTIROMARUS

2016

Beeld:

Man met doek om hoofd  
staat naast de mast, kijkt uit  
over woeste baren.

Andor met zijn geliefde  
contrabas begeleidt, zweept  
op en drijft even makkelijk  
getokkeld als gestreken  
het schip dat Sintiomarus heet.

Zij aan zij met zijn geliefde  
primas Blichta.

Zij klampt zich vast  
vol overgave  
met vastberaden blik  
klimt in haar snaren  
bespeelt de golven en het tij  
met haar streken meesterlijk.

Zij is de vlag. Floreert in wind  
door Stanislav's saxen aangeblazen.

Zijn zingen maakt het soms  
een moment windstil  
Ongezoete suiker voor de ziel.  
Zijn virtuositeit klarinettert  
even adembenemend als hun snaren  
in duellen, fonkelend, uitdagend.

Bokkie is als helder water.  
Goochelaar met sokjes op stokjes  
tinkelbel op het cimbaal  
dwars ertegenin.

Deze werveling en constellatie  
maakt onomwonden hartstocht vrij.  
Gestemd door de muziek  
versmelten wij  
in Hora Csàrdàs en Hongaarse dans  
worden compleet:  
Eén met licht en schaduw.